

Lourdesbedevaart voor leden van de 3 KBO's in de gemeente Heumen

Beste KBO-leden,

Mag ik mij even voorstellen. Mijn naam is Hans van der Donk, kapelaan van de parochie Heilige Antonius Abt in Malden.

Meerdere leden van KBO-Malden heb ik de afgelopen twee jaren mogen ontmoeten tijdens de Kerstvieringen van de KBO in Malderburch.

*Via deze Nieuwsbrief nodig ik u van harte uit deel te nemen aan de Lourdesbedevaart, welke zal plaatsvinden van **donderdag 30 augustus tot en met vrijdag 7 september 2018**. De eerste aanmeldingen heb ik reeds binnen. Dus wanneer u mee wilt, wacht dan niet te lang en stuur me vandaag nog een mailtje.*

Ga met mij mee, en ontmoet de wereldkerk in Lourdes!

*Hartelijke groet,
Kapelaan Hans van der Donk*



Ontmoet Maria bij de grot in Lourdes

Een jong meisje loopt langs een bergriivertje in de Franse Pyreneeën. Samen met haar zusje en een vriendinnetje is ze hout aan het sprokkelen. Plotseling hoort ze een zacht geruis. Als ze opkijkt, ziet ze in een nis in de rotswand een mooie dame staan. Het lijkt alsof de wereld om hen heen niet meer bestaat. Het meisje ziet alleen nog maar die dame in het wit. Ze voelt zich direct bij haar thuis en voert hele gesprekken met haar.

Zo begon precies 160 jaar geleden de geschiedenis van Lourdes als bedevaartplaats. Dat meisje was Bernadette Soubirous. Veel pelgrims die Lourdes nu bezoeken, hebben precies dezelfde ervaring. Als ze bij de grot van de verschijningen staan, is het net alsof de drukte en het geroezemoes om hen heen verdwijnen. Dan lijkt het alsof Maria alleen nog aandacht voor hen persoonlijk heeft. Een bedevaart naar Lourdes is een persoonlijke ontmoeting met Maria en haar Zoon.



Gaat u mee naar Lourdes? Bij dezelfde grot waar Bernadette Maria zag, mogen wij haar ook ontmoeten. We voegen ons in de rij van pelgrims die al 160 jaar op deze plek komen om hun intenties aan de voeten van Maria neer te leggen.

Hoogtepunt is uiteraard de mis aan de grot. Indrukwekkend zijn ook de grote internationale plechtigheden, met soms wel meer dan 25.000 pelgrims uit tal van landen. Daarnaast is Lourdes een gezellig stadje met tientallen winkeltjes en terrasjes. Uiteraard maken we ook een excursie naar de Pyreneeën.

Reizen met zorg

Tijdens deze reis wordt een volledig verzorgd programma aangeboden. U kunt kiezen uit een reis per vliegtuig of zorgbus van het Huis voor de Pelgrim. Dit wil ook zeggen dat u kunt deelnemen als u mindervalide bent of een bepaalde mate van zorg nodig heeft. Afhankelijk van uw persoonlijke situatie kunt u in Lourdes logeren in een hotel met beperkte zorg of in een zorghotel.

Voor cliënten van Zorgverzekeraar CZ gelden onder bepaalde voorwaarden heel interessante kortingsmogelijkheden.

Ondersteuning KBO Bestuur

Het initiatief van kapelaan Hans van der Donk ondersteunt het bestuur van KBO Malden van harte. In samenwerking met Hans zullen wij op **dinsdag 12 juni om 19.30 uur** voor geïnteresseerde KBO-leden een informatiebijeenkomst organiseren in de kerk in Malden. Een medewerker van de Limburgse bedevaart zal op deze avond uitleg geven over deze bedevaart.

Hoewel de bedevaart in eerste instantie voor KBO-leden is bedoeld, kunnen ook niet-leden (introducés) zich opgeven.

Indien gewenst bezoekt Hans u persoonlijk om uw vragen/wensen te bespreken.

Voor informatie:

Kapelaan Hans van der Donk via emailadres petermarcus@kpnmail.nl

Tel.: 024 - 358 47 89

Opgave voor de informatiebijeenkomst op dinsdag 12 juni:

Per email aan: info@kbomalden.nl

U kunt zich ook opgeven met onderstaande strook en inleveren op onderstaande adressen:

Dhr. F. de Bok, Het Alm 38, Malden

Mw. F. Hendriks, Pitrus 20, Malden

Mw. M. van der Werff, De Schoren 49, Malden

Dhr. J. den Doop, Korte Loef 6, Malden

Mw. M. Clevis, Het Haam 20, Malden

Mw. H. van Hal, Jachthoorn 11, Malden



Ik kom/wij komen naar de Informatiebijeenkomst op dinsdag 12 juni 2018 om 19.30 uur in de kerk in Malden.

Naam.....

Adres.....

E-mail adres.....

Woonplaats.....

Tel.....

Aantal personen